



Dankbare herinnering aan

Rosette HAELVOET

weduwe van de heer Gaston DE GLAS

° Avelgem 5 oktober 1931

† Oudenaarde 13 september 2010

Namis op zondag 10 oktober 2010 om 10 uur

Want te sterven is meegevoerd worden door de wind
en opgaan in de hitte van de zon.

En bij de laatste ademtocht wordt de adem bevrijd
uit zijn rusteloze rijzen en dalen, opdat hij vrij en
grenzeloos opstijgt tot God.

Drink van de rivier van stilte en je zult zingen.

En hij die de top van de berg heeft bereikt, begint
daar pas te klimmen.

En pas wanneer je benen zijn vergaan in de aarde,
zul je waarlijk dansen.

Uit de profeet van Kahlil Gibrans

Ma, meme

Je hield van het leven

Je hield van je man

Je hield van je dochters, je schoonzoons

Maar bovenalles hield je van je kleinkinderen

Je creativiteit was onuitputtelijk

Je sinterklaasfeestjes fenomenaar

Je was er altijd met een helpende hand

Je was "de virtuoos" tijdens de gezamenlijke
autoritjes

Je had altijd een feestneus op

Ma, meme,

Nu zeggen we je allen vaarwel

Maar je blijft eeuwig in ons hart

Je hield van het leven... tot ziens, lieve meme

We zullen je heel erg missen...

Gisteren nog deelden we een droom.
Maar de slaap heeft ons verlaten
en de droom is nu voorbij.
Als we elkaar in de schemering van een
herinnering opnieuw ontmoeten,
zullen we verder praten
en zal jullie lied nog krachtiger klinken.
En als onze handen elkaar
in een volgende droom ontmoeten,
bouwen we nog een toren in de lucht.

Catharina, Michel en Christina,
Greta, Yves en Vera *haar kinderen*

Bjorn, Nicola, Dorothée en Jan,
Delphine, Olivier en Bieke,
Marlies, Simon, Ines *haar kleinkinderen*

danken u voor uw medeleven,
gebed en blijken van sympathie.

